

In mijn vorig woordje -september 1997- schreef ik : “Supporters hebben recht op spektakel ! Dat is het zout op de patatten !”

De eerste tien wedstrijden van ons eerste elftal, opnieuw in de nationale competitie, was een hel. Alles wat kon fout lopen liep inderdaad fout; na een veelbelovende oefencampagne en een positieve competitie-aanvang, begon de motor te sputteren.

Kwetsuren, gebrek aan conditie, en gebrek aan geloof in eigen kunnen, deden ons week na week de das om.

Het aantreden van onze nieuwe trainer Jaak Merchez - voor velen onder ons eerder de oude bekende - bracht opnieuw rust en kalmte, en bracht ons op enkele weken tijd ‘terug onder de mensen’.

Hiervoor in de eerste plaats een hartelijke Merci aan Merchez ! Maar ook dank aan de spelerskern voor de inzet en het geloof in eigen kunnen; ook voor de wijze waarop zij de nieuwe aankomende generatie jongeren hebben opgevangen en gestimuleerd. Ook verdienen de bestuursleden een pluim, voor de positieve wijze waarop de problemen werden aangepakt ... het gaat goed met KSK, dat merk je zo !

Namens het Bestuur wens ik onze trouwe supporters dan ook een daverende nieuwe start; wij zijn er nog niet helemaal ... maar toch bijna !

Veel wensen voor een gezond en voorspoedig 1998, ook voor uw familieleden en vrienden, en daarbij ook nog heel wat voetbalgenot !

Leo Cannaerts,
clubvoorzitter.